

Falkenbergs Hemslöjdsgille 25-års jubilerar 2011.

Som ordförande i Falkenbergs Hemslöjdsgille är det en stor glädje att tillsammans med de tidigare ordförandena titta i backspeglarna och se allt vad man med gemensamma krafter kunnat åstadkomma. Lika roligt är det att känna deras stöd i den verksamhet vi bedriver idag, och att kunna fortsätta att utveckla deras tankar som känns lika aktuella idag !

Falkenbergs hemslöjdsgille firar i år sitt 25-års jubileum, det gör vi tack vare framsynta och driftiga kvinnor och män som samarbetat kring hantverk och slöjd, oftast helt ideellt, med ett stort intresse att föra kunskap och glädje vidare.

Gilletts första ordförande, Nina Svensson, berättar nedan hur det hela startade.

”I början av 1980-talet startades många studiecirklar i Hallands län . Vi var några som fick handledarutbildning av hemslöjdskonsulent Kersti Nilsson, studiebesöken blev många, och kontakten med hemslöjdsbutikerna och Britta Johansson var god. Intresset var enormt, och efter ett par år började vi prata om att bilda en förening, detta för att fortsätta att träffas och utveckla intresset för slöjd.

Tiden gick, och 1986 beslöt vi att starta. Kersti Nilsson skrev inbjudan till alla som var medlemmar i länsföreningen, själva satte vi upp affischer på 22 platser i hela Falkenbergs kommun. Vi undertecknade med våra namn, detta för att poängtera att det var vi, och inte länsföreningen som inbjöd, att alla var välkomna.

Den 17 april 1986 klockan 18.30 var första sammankomsten, ett 50-tal personer mötte upp till en trivsamt kväll på Hwitan i Falkenberg. Samtliga var eniga om att vi skulle bilda en förening och det tillsattes en interimsstyrelse bestående av 9 personer med mig som sammankallande. Vårt första möte avhölls den 29 april samma år.”

Falkenbergs Hemslöjdsgille började tidigt att fundera på hur man skulle nå barn och ungdomar, så att dessa blev intresserade av att slöjd. De gamla slöjdteknikerna fick inte glömmas bort !!

Lisbeth Hörberg, ordförande vid den tiden, beskriver hur man startade denna så viktiga verksamhet:

” Efter diskussioner i Gillets styrelse beslöts, att med slöjdande medlemmar som handledare, starta ”prova- på- tillfällen”. Detta var 1995. Vi bjöd in barn i årskurs 4-5 till Stadshuskuben, där de fick prova olika tekniker, denna verksamhet pågick fram till 2001.

Ganska snart visade det sig att det bara var skolor från stan´ som hade möjlighet att komma till Kuben. Det fanns inga pengar så skolorna i kommunens ytterområden kunde hyra bussar, och de allmänna kommunikationerna passade inte. Vi blev då tillfrågade om inte vi kunde komma till skolorna istället.

Eftersom handledarna ansåg det viktigt att förmedla sina kunskaper, började vi åka ut till skolorna 2002, detta pågick fram till 2004, då hade samtliga skolor i kommunen fått besök.

Gillet svarade för material och transportkostnader, verksamheten var alltså kostnadsfri för skolorna.

Förutom nämnda verksamhet, har Gillet även anordnat sportlovsslöjd på Falkenbergs Museum under några år.

2001 startades Slöjdlägret i Björkäng i Tvååker. Mot en mindre kostnad per deltagare kunde vi ordna detta läger för 20 ungdomar i 10-15-års åldern varje år, lägret varade i 4 dagar.

Inkvartering i två avdelningar på golvet med egna madrasser och sovsäckar, och det fanns möjligheter till slöjdande i olika tekniker, både inne och utomhus.

Arrangörer var Gillena i Kungsbacka, Varberg och Falkenberg med stöd av Studieförbundet Vuxenskolan.

Kunniga och intresserade handledare var slöjdare från Gillena, och vid en del tillfällen Läns-hemslöjdskonsulenterna.

All mat lagades på platsen, för detta ansvarade medlemmar från Gillena.

2010 firade slöjdlägret 10-års jubileum, vi gör ett uppehåll 2011, men hoppas kunna återkomma under 2012.”

Denna verksamhet uppmärksammades särskilt 2004, då Falkenbergs Hemslöjdsgille fick kommunens kulturpris. Detta har varit en sporre att fortsätta arbetet med barn och ungdomar, och på senare år startades en Slöjdklubb inne i Falkenberg, men även barnverksamhet i inlandet.

Som tidigare nämnts har det varit en önskan att tillvarata kunskap, att vidarebefordra den till nästa generation och att stimulera till nytänkande, detta, samt att känna en glädje över handens arbete. Falkenbergs Hemslöjdsgille har genom åren försökt ha ett program som tillgodoser olika intressen, olika åldrar och förkunskap, detta genom att erbjuda kurser, studieresor, föreläsningar, men även opretentiösa samkväm. Ett exempel på det senare är Påskagillet, en kväll där man samlas runt traditionell påskmat för gemenskap och samtal, många glada skratt, men även ett sätt att lära känna medlemmarna och få inspiration till nya aktiviteter.

I samband med länsföreningens 100-årsjubileum, uppmärksammas detta i Falkenberg på många olika sätt, utställningar, besök i hembygdsgårdar och i hantverkares hem, stick-café i Badhusparken, hantverksmarknader på olika platser i centrum, folkdräktsparad, Slöjdklubben och studiecirkelklar visar sin verksamhet och mycket annat under temat "Hjärtats slöjd är hjärtats fröjd". Vi är även inbjudna att tova tillsammans med barn på en förskola, för att sedan ställa ut deras alster i ett skyltfönster inne i centrala Falkenberg.

I Falkenberg finns en mängd olika föreningar med hantverk och slöjd som gemensam nämnare, alla ovanstående arrangemang bygger på ett samarbete mellan oss och dem. Även hembygdsföreningarna i kommunen, privatpersoner och studieförbunden, ABF och Vuxenskolan, är och har varit till stor hjälp i vår verksamhet. Kultur-och Fritidsnämnden har stöttat oss, både ekonomiskt och med värdefulla synpunkter.

Att ta tillvara de erfarenheter vi fått under planeringen av jubileumsaktiviteterna, måste få vara framtidsperspektivet för Falkenbergs Hemslöjdsgille, att samarbeta över gränserna, Oavsett vilken förening man tillhör, eller som privatperson, är det möjligt och väldigt roligt att samarbeta kring det stora intresse som finns för slöjd och hantverk, att vi bygger vår verksamhet kring detta. Dåtid-nutid-framtid, allt hänger samman, det är en förhoppning att allt arbete som våra föregångare lagt ner, att vi kan förvalta det så, att även framtidens slöjdare kan vara traditionsbärare med ett nytänkande som blir till ett samarbete med samhället i stort.

Margareta Hackberg